

KERKBLAD



29e jaargang nr. 3 | November 2021

Advent - Wachttijd

*Dit is de tijd van wachten
van wachten op het Licht
vol van adventsgedachten
het hoofd omhoog gericht*

*Dit is de tijd van hopen
van hopen op Zijn komst
en vol verlangen lopen
naar onze Bruidegom*

*Dit is de tijd van wéten
van weten dat die dag
naar 't woord van de profeten
zeer spoedig wordt verwacht*

*Dit is de tijd van wachten
van wachten op het Licht
we zien al in gedachten
een stralend vergezicht!*

*Dit is de tijd van wachten
met 't oog op Hém gericht!*

Jelly Verwaal





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

Zondag 7 november

8e zondag van de herfst (wit)
Gedachtenisdienst
Ds. R. van Selm
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 14 november

9e zondag van de herfst (groen)
Najaarszendingsdienst
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk, KiA zending

Zondag 21 november

10e zondag van de herfst (groen)
Ds. H. Doornbos
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 28 november

1e zondag van de Advent (paars)
Ds. R. van Selm
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Werelddiaconaat

Zondag 5 december

2e zondag van de Advent (paars)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA zending

Zondag 12 december

3e zondag van de Advent (paars)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Binnenlands diaconaat

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.



"Ik veroordeel u ook niet" (Joh. 8:13).



In mijn herfstvakantie bezocht ik Museum Catharijneconvent in Utrecht. Momenteel is er een tentoonstelling gewijd aan Maria Magdalena. Haar rol is in de geschiedenis vaak diffuus geweest, en aanleiding tot speculaties. Was ze een voormalige prostituee, die door Jezus bekeerd was? Was ze zijn geliefde, zoals bijvoorbeeld destijds in de bestseller "De Da Vinci Code" beweerd werd, (waarin ze zelfs een kind van hem baarde)? Was ze 'gewoon' een ingewijde, die heel dicht bij Jezus stond? Duidelijk is, in de evangeliën, dat ze een van de vrouwen bij het kruis was. En dat zij het was die Jezus na zijn opstanding ontmoette, in dat tere verhaal van de stille tuin, het lege graf, de tuinman die haar naam noemt: Maria.... ! Wie ze dus ook was, ze was de eerste getuige van de verzen Heer. Dat maakt haar tot de "apostel der apostelen".

Op de expositie hing een indringend schilderij van Lucas Cranach de Jonge. Het verbeeldt het verhaal van de van overspel betichte vrouw uit Johannes 8 dat we op 3 oktober in de dienst lazen. Deze vrouw, die in het verhaal geen naam krijgt, is ook wel in verband gebracht met Maria Magdalena, vanuit de gedachte: als zij toch al een prostituee was, dan zal ze dit ook wel gedaan hebben. Shaming, blaming en framing van vrouwen rondom seksueel (wan)gedrag is immers niet alleen iets van onze tijd. Je kunt het herkennen in vele Bijbelse verhalen en de manier waarop ze in de geschiedenis van kerk en theologie zijn uitgelegd. Des te aangrijpender is de wending die het verhaal van die overspelige vrouw neemt. Als de aanbrengrers klaar staan om haar te stenigen, zegt Jezus tegen hen: alleen degene die zelf zonder zonde is, mag een steen gooien. Als iedereen dan beschaamd is afgedropen, blijven alleen hij en de vrouw nog over. Heeft niemand je veroordeeld, vraagt hij haar. Nee, niemand. Ik veroordeel je ook niet, zegt Jezus.

Ik dacht na over beeldvorming. En oordeel. Over hoe ontregelend Jezus daar vaak in optreedt. Door zo close te zijn met een vrouw, in



een tijd dat dat niet vanzelfsprekend was. Door geen oordeel uit te spreken over een door anderen al veroordeelde vrouw.

Wij mensen, we zitten zo vast in onze kaders en 'frames'. De tentoonstelling in Utrecht maakt dat pijnlijk duidelijk. Het rode gewaad dat de lichte zeden suggereert enerzijds, de kuise of engelachtige verschijning anderzijds. We moeten iets of iemand duiden. Dat is menselijk, kun je zeggen, maar is het ook wenselijk? Aan het eind van de rondleiding mag de bezoeker zelf uit zeven 'frames' kiezen welke het beste op Maria Magdalena van toepassing is. Wie was zij nu echt? Maar het frame "ik veroordeel je niet" zit er niet bij.

Ds. Marijke van Selm

De tentoonstelling is nog tot 9 januari 2022 te zien.

Ook deze Maria Magdalena, helemaal aan het eind, van Alfred Stevens, 1887.



Bond de Kerkdiensten

Bericht voor de bewoners van de weeksluiting in de Leemgaarde/Leemerhof en andere belangstellenden

Eénmaal in de 14 dagen is er in de Lange Dam in de Leemgaarde een weeksluiting, verzorgd door predikanten en vrijwilligers. De sluiting wordt georganiseerd door onze kerkelijke gemeente. De weeksluiting is bedoeld voor wie niet meer naar de kerk kan of wil en een ieder die behoefte heeft aan een moment van bezinning, het zingen van liederen of gewoon een



Bond de Kerkdiensten

gesprek bij een kop koffie of thee. Want na de weeksluiting drinken we altijd gezellig nog een kop koffie of thee. De weeksluiting is op vrijdagavond om 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd!

De weeksluitingen in 2021 zijn op de vrijdagen 05-11, 19-11, 03-12 en 17-12. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de kerstviering plaats vindt. Dit jaar niet in de hal zoals alle voorgaande jaren maar in het restaurant. Verdere berichtgeving volgt nog.

Vriendelijke groet, mede namens alle vrijwilligers,
de coördinator weeksluiting Liesbeth van Wijnen- Knook
Contactgegevens: pastoraat@kerkoostvoorne.nl
of 0181- 482826 of 06 2918 4474

Bericht van de Tienerkerk

De Tienerkerk is het afgelopen jaar een aantal malen bij elkaar geweest. Tijdens deze diensten is er gecollecteerd voor een doel dat de tieners zelf kiezen. Voor het tweede jaar op rij hebben ze gecollecteerd voor het Wereld Natuur Fonds. De opbrengst van het seizoen 2020-2021 was € 66,45. De diaconie vult dit bedrag aan tot € 100,-. De collecte van dit jaar zal ten goede komen aan de bescherming van het klimaat. De tieners moeten nog beslissen welke organisatie hiervoor in aanmerking gaat komen.

De leiding.

Pastoraal Nieuws

Uit de pastorie

En opnieuw houden we onze adem in: hoe zal het verder gaan met de diensten, de bijeenkomsten, het samenzijn nu alles waar we net weer een beetje losjes van gaan genieten, wederom op de helling komt te staan? Als u dit leest, weet u alweer meer dan ik weet op het moment van schrijven. Als ik denk aan de mogelijkheid van weer lege(re) kerken, dan zakt de moed mij wel enigszins in de schoenen. Dus ja. Laten we maar proberen er niet aan te denken dan! En vertrouwen hè. Dat is het dan toch. Altijd weer vertrouwen. Dat we hoe dan ook moed zullen vinden en houden, en nieuwe wegen, als andere onbegaanbaar worden.



Pastoraal Nieuws

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van opbouw. Langzaam en voorzichtig. Maar toch. Naar de kerk gaan werd weer gewoner; bijna elke week zag ik gezichten die er weer "voor het eerst waren". Anderhalf jaar lang bleef ik de hele dienst achter de tafel staan, er wás al zoveel afstand, ik wilde dichterbij blijven. Maar toen de kerk steeds vaker 'vol' bleek te zitten (de maximale capaciteit van dit moment: 80 bezoekers) besloot ik ook weer op de kansel te gaan. Ook voor de kinderen creëerden we weer een regelmaat: vanaf september is er om de andere zondag kinderkerk. Alle ouders of grootouders, ook degenen die af en toe komen, zitten in een kinderkerk-app, waarin we de kinderkerkdiensten aankondigen, zodat je zeker weet dat je niets mist. Als je daar ook in wilt, geef het dan even door!

Verder zijn er vanaf september ook weer weeksluitingen in de Leemgaarde. Om de andere week. Kleine, intieme bijeenkomsten waarin we vooral veel zingen en dankbaar zijn weer samen te mogen vieren. De inloop op woensdagmorgen is weer van start gegaan - met allemaal blij gezichten. Wat hebben we het samenzijn en de ontmoeting toch verschrikkelijk gemist! De gespreksgroepen van veertigers en vijftigers (er zijn er twee) gaan binnenkort eerst maar eens borrelen en bijpraten. Bijna iedereen komt, en wie niet kan heeft laten weten wel verder te willen met de kringen. Dat is prachtig. En dan te bedenken dat de gesprekskring van twintigers al die tijd vormen heeft gevonden om door te gaan, in de kerk, in de pastorie, in de tuin, digitaal.... we bleven bij elkaar!

Ook de kerkenraad borrelde, in de pastorie, op de avond voorafgaand aan het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers. We haalden ons hart op aan de ongedwongen ontmoeting, het delen van verhalen en energie, ook wel de Geest genoemd. Het maakte het afscheid, de dag erna in de dienst, licht, en de bevestiging vol vertrouwen.

En door alles heen wat ook nu weer op ons afkomt, bid en hoop ik dat we die lichtheid en dat vertrouwen bewaren, in alles. En elkaar nabij zijn. Want wat we geleerd hebben, in de afgelopen moeilijke tijd, is dat dát het is wat ons bemoedigt en versterkt. Nabijheid. We hebben genoeg creativiteit in huis om dat waar te maken, ik weet 't zeker. En we krijgen er ook nog eens hulp bij. Van God onze Heer, dat geloof ik. En van Marloes Meijer (zie elders in dit kerkblad). En dat geloof ik óók.

Ds. Marijke van Selm



Credo

*Geloof is een manier van leven
door de nacht op weg naar licht
tussen weten en niet weten
dromen doen vooruit gericht*

*Geloof is waken en niet wijken
voor wat doof maakt en verblindt
hoopvol naar de sterren kijken
in verwondering als een kind*

*Geloven is een kaars aansteken
en de stilte niet verbreken
die door tijd is aangeraakt*

*Tegen hoofd en rede in
uitzien naar elk nieuw begin
dat aan dood een einde maakt*

Kees Hermis

*Uit: Op de snaren van het licht
Boekscout, 2020*



De scriba die er (helaas) niet bij kon zijn

Voor de vorige editie van het kerkblad kon ik helaas geen bijdrage insturen omdat wij lekker een weekje weg waren. Het was een prachtige week in Limburg, waarbij wij veel gefietst hebben en met name de stukken langs de Maas waren heel bijzonder.

Maar teruggekomen volgde direct mijn laatste moderamen-vergadering, waarna de afscheidsdienst zou volgen. Ook zouden we als kerkenraads-team met de vertrekkende en nieuwe mensen een gezellige avond houden in de pastorie. Dat liep voor mij net even anders vanwege een quarantaine gevalletje. Heus het was gelukkig allemaal niet ernstig en de maandag na de afscheidsdienst werd ik dan ook weer 'losgelaten'.



Pastoraal Nieuws

De dienst heb ik via internet gevolgd en ik vond het een mooie afscheidsdienst. Evenzo mooi was de inzegening van de nieuwe ambtsdragers; Wilma, Els en Cesar. Het welkom aan Marja, Jaap en Herman paste daar goed bij. Fijn dat er mensen bereid zijn de schouders eronder te zetten.

Ik wens de nieuwe ploeg veel succes en wijsheid en hoop dat zij prettig samen zullen werken, waarbij het plezier niet uit het oog mag worden verloren. Ook in een kerkenraad moet er gelachen kunnen worden en streven we naar een manier van werken, zodat iedereen daar plezier in kan hebben en kan houden. Als scriba zal ik in elk geval geen stukjes meer schrijven voor het kerkblad en ongetwijfeld zal iemand anders de communicatierol op zich nemen. Het is en blijft in elk geval belangrijk dat u (en ik) als gemeentelid op de hoogte blijft van wat er allemaal speelt in en om de kerkenraad, welke plannen er zijn maar ook welke zorgen er leven. De communicatie blijft een belangrijk ding!

Met vriendelijke groet, Jan Herlaar

Hartelijk dank

Dit was dan de laatste bijdrage van onze ex-scriba aan het Kerkblad. In deze stukjes heeft Jan vele malen zijn dank uitgesproken aan gemeenteleden en vrijwilligers

Rest het ons nu om Jan te bedanken voor alle stukjes die hij zo trouw geschreven heeft als scriba en ons zo op de hoogte hield met het reilen en zeilen van de kerkenraad. We zullen ze missen.

Jan, geniet van je vrije uurtjes die je nu hebt teruggekregen en schroom niet, als je je verveeld, een stukje als gemeentelid te schrijven.

Altijd welkom.

Nogmaals bedankt en een hartelijke groet,
Redactie Kerkblad.

In Memoriam Koos Elleswijk- Quist

Op maandagavond 11 september is, na een lange periode van ziekzijn, rustig overleden Koos Elleswijk- Quist, in de leeftijd van 78 jaar.

Koos ging in haar leven een heel eigen weg. Als 18-jarig meisje verliet ze Zeeland om verpleegkundige te worden, waarna ze werkte in Rwanda, Lausanne en Bangladesh. Later, in Nederland, werd ze hoofdwijk-



Pastoraal Nieuws

verpleegkundige. Zo belandde ze in Oostvoorne, waar ze haar talenten inzette voor samenleving, kerk en kringloop. Ze was resoluut, niet altijd makkelijk voor zichzelf en haar omgeving, maar ook lief, geïnteresseerd, zorgzaam en opgewekt.

In 1990 trouwde ze met Wim Elleswijk en met hem en zijn kinderen beleefde ze vele goede jaren. Na zijn overlijden in 2016 vond ze opnieuw een weg, tot ze zelf ziek werd. Haar laatste jaren werden daardoor getekend, maar niet beheerst: Koos bleef haar eigen onafhankelijke zelf, leefde met de kanker op haar eigen manier, en dacht na over haar afscheid, waarin haar rustige vertrouwen op een God die draagt zou doorklinken.

Zo mochten we Koos uit handen geven aan een God die, zoals het klonk in een van de teksten die ze zelf had uitgezocht, vóór het leven is, en tégen de dood. We gedenken Koos Elleswijk- Quist met eerbied en respect.

Diakonaal Nieuws

In november collecteren we voor de volgende doelen:

Zondag 7 november 2021

Collecte Protestantse Kerk. Omzien naar elkaar. Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.



Zondag 14 november. Collecte Kerk in Actie, zending in Guatemala.

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwen centrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samen-



leving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld. Met deze collecte helpen we mee aan een betere toekomst voor vrouwen in Guatemala.



Op **zondag 21 november** is de collecte bestemd voor onze eigen diaconie, kerk en pastoraat.

28 november 1e Zondag van Advent.

Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat. Kerken geven kinderen een toekomst.



In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

5 december 2e zondag van Advent.

Adventscollecte Kerk in Actie, zending in Rwanda.

Opvang en scholing van kwetsbare kinderen. Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. "Mama Rose" richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen "mama Rose" en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HIV/aids op scholen en in kerken.



U kunt uw bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer van de



Diakonaal Nieuws

diaconie: NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u bij uw overschrijving de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de doelen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst collectes september 2021

Doel	Bedrag
Dorpskerk	
05 september Stichting Old Tafo	€ 366,23
12 september Missionair werk	€ 100,67
19 september JOP	€ 96,17
26 september Vredeswerk	€ 96,63
Diaconie	€ 329,85
Kerk	€ 344,75
Pastoraat	€ 57,78
Leemgaarde	
Weeksluitingen 10 en 24 september	€ 77,40
Totaal collectes september 2021	€ 1.469,48



Van de opbrengst van de collectes in de Leemgaarde is de helft bestemd voor Stichting Old Tafo en de andere helft voor de kerk.

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Sam's kledingactie Voor Mensen in Nood

Op zaterdag 2 oktober vond weer de jaarlijkse inzamelingsactie plaats. Bij de kerk werden circa 20 zakken met kleding en schoenen afgegeven.

Deze wat magere oogst werd gelukkig gecompenseerd door de Kringloopwinkel. Al enige maanden werd daar de kleding, die niet meer geschikt was om te verkopen, bewaard. In totaal konden we 237 zakken laden in de vrachtwagen, zodat deze vol vertrok uit Oostvoorne. De Kringloopwinkel heeft aangeboden om hele jaar



door, kleding beschikbaar te stellen voor Sam's kledingactie.

Ook is de Kringloopwinkel een depot geworden voor Sam's kledingactie.

Nu kan kleding, dat bestemd is voor dit goede doel, op de openingsdagen worden afgegeven, met vermelding dat dit is bestemd voor Sam's kledingactie. Dan zal de medewerker er een speciale kledingzak om heen doen.

Commissie Kerk in Actie is blij met dit aanbod en dankt namens Mensen in Nood allen voor hun bijdrage.

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling. Houdt u er wel rekening mee dat het geschreven betalingsbewijs door de belastingdienst niet meer wordt geaccepteerd als officieel betalingsdocument.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.

Gift voor de voedselbank

In de rode doos die in de kerk staat voor bonnen voor de voedselbank vonden we van een gulle gever een enveloppe met daarop geschreven: voor de voedselbank. De inhoud waren 6 briefjes van 50 euro.

Het bedrag gaat naar de voedselbank Brielle, die hier erg blij mee is. Hartelijk bedankt!



Diakonaal Nieuws

DE Zegeltjes sparen voor de Voedselbank Brielle

Beste mensen,

We sparen weer verder voor pakken koffie voor de voedselbank Brielle.

Heeft u zegeltjes van de koffie of thee die u zelf niet gebruikt, dan kunt u nu mee gaan sparen met deze actie. Ook de zegeltjes van de AH koffie zijn welkom. Voorlopig is

deze actie tot nadere berichtgeving doorlopend. Van harte bij u aanbevolen! Als u momenteel zegeltjes hebt liggen die u wilt geven voor deze actie, maar niet in kerk komt, bel of mail dan a.u.b. dan worden ze bij u opgehaald. Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!



Liesbeth van Wijnen, tel. 482826, pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Voedselbank Spijkenisse tel. 06 - 2206 6533 (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
e-mail: administratie@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl

De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Waarom weggooien wat nog van waarde is?

Heeft u oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een

mooie toekomst geven. Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje (zonder batterij), lege

**kerk
in actie**



Diakonaal Nieuws

inktcartridge of toner, Ansicht- en geboortekaarten, postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten (zonder batterij) en oud geld in te leveren in de kerk. Inleverpunt is de "houten brievenbus" achter in de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat het bij het centrale punt van Kerk In Actie komt.

Wat levert het op?

In 2020 was de opbrengst € 22.125,90 (€ 16.191 via postzegels en Ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en cartridges, € 110 via muntgeld en divers). Met de opbrengst kunnen weer veel mensen ondersteund worden. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met een van de diakenen of Janneke Eggink, tel.nr. 0181-484664.

U vindt ook meer informatie op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties of op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

Allerhande Kerkelijk Nieuws

De inloop is van start gegaan!

Afgelopen woensdag 13 oktober is de inloop gestart. De consistorie zat vol met bezoekers die al eerder kwamen en ook met nieuwe bezoekers. We stonden even stil bij de mensen die niet meer aanwezig kunnen zijn door overlijden of een minder wordende gezondheid.

Het was gezellig, zoals vanouds. Als u nog niet eerder geweest bent loop dan eens een keertje binnen.

U bent van harte welkom.

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Tot dan!

INLOOP



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Coaching Traject PGO met Marloes Meijer

De situatie normaliseert weer enigszins, en we kunnen als kerkenraad weer iets verder vooruitkijken dan volgende maand. Toen we dat onlangs deden, doemde direct de vraag op: "Hoe zorgen we ervoor dat we weer een gastvrije en zorgzame gemeente worden die naar elkaar omziet? Toen we deze wens uitgesproken hadden, kwamen er direct hieraan gereleerde vragen op:



- kunnen verschillende groepen in en om de gemeente op elkaar betrokken raken/blijven?
- wat valt er te leren van de goedlopende onderdelen in de gemeente?
- hoe kan de kerkenraad haar taak invullen, inhoudelijk en praktisch?
- hoe kunnen meer mensen betrokken raken bij het werk van de gemeente?
- welke richting wil de gemeente eigenlijk uit?

Het werd al snel duidelijk dat we hulp nodig hadden bij het beantwoorden van deze vragen. De kerkenraad heeft daarom besloten Marloes Meijer te vragen om een coaching traject van zes maanden met ons in te gaan om ons daarbij te helpen. Marloes is dominee in Engelen (NBr.), pionierspastor voor de PKN en een ervaren coach.

Marloes heeft voor de PGO al een traject uitgestippeld. Dit traject kent twee aandachtsgebieden, die aan het eind bij elkaar komen. Een focus ligt bij de kerkenraad: wat is de taak van de kerkenraad, wat betekent dat voor de onderlinge band, de taakinfilling en de organisatie? Wat gaat goed, welke sterke punten zijn te herkennen, welke veranderingen zijn nodig, welke veranderingen zijn mogelijk? De andere focus ligt op de gemeente: hoe kunnen mensen meer betrokken raken? Enerzijds is het daarbij belangrijk dat mensen (weer) ontdekken waarom de kerk en het christelijk geloof belangrijk zijn. Daarbij spelen geloofsinhoud, maar ook onderlinge ontmoeting en relevante acties in het dorp een belangrijke rol. Het doel van het traject is dat de kerkenraad toekomstbestendig is georganiseerd en dat gemeenteleden de relevantie van het kerkzijn (her)ontdekken en zo betrokken blijven.

Dit bericht is een eerste communicatie. De komende maanden zal meer duidelijk worden. Voelt u zich nu al aangesproken, neem dan contact op met een kerkenraadslid. We kijken dan hoe u een bijdrage kan leveren aan dit belangrijke traject dat we nu ingaan.

Jan de Rijke - voorzitter kerkenraad

Alterhande Kerkelijk Nieuws

Solidariteitskas 2021

Onlangs zijn aan al onze leden (belijdend, doop of gast) van 18 jaar en ouder een brief óf e-mail gestuurd met het verzoek een financiële bijdrage te geven voor de Solidariteitskas. Heeft u een e-mailadres en heeft u toch geen mailtje ontvangen, dan kan het zijn dat het juiste e-mailadres niet bij ons bekend is. Heeft u de brief ontvangen en bent u in het bezit van een e-mailadres, dan vragen wij u dit met ons te delen. In beide gevallen graag een mailtje sturen naar ba@kerkoostvoorne.nl en het wordt in onze administratie verwerkt. Onze PGO heeft het predicaat "Groene-Kerk". Dit betekent dat wij meewerken aan een schonere wereld voor onze kinderen en voor ons zelf. Door minder papier te gebruiken redden we een heel klein boompje. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Peter Eggink, Bijdrage administrateur PGO

Uitnodiging PCOB

Bankieren zonder bank

De interactieve voordracht is op **woensdag 17 november vanaf 14.00 uur in de Welkomkerk, Hoogvlietlaan 23 in Rockanje.**



In Oostvoorne en Rockanje zijn de Rabo-banken gesloten. Het dichtstbijzijnde kantoor is voorlopig nog Hellevoetsluis. Dit kantoor is vanwege de afstand en het gebrekkige openbaar vervoer vrijwel onbereikbaar voor het grootste deel van onze leden. Daarom hebben we de Rabobank uitgenodigd om ons uit te leggen hoe wij gemakkelijk en veilig thuis kunnen bankieren. De voordracht gaat onder meer over het machtigen van mensen om voor u elektronisch betalingen te verrichten. Veiligheid staat voorop. Dus het gaat ook over het controleren van gemachtigden, en hoe je het beste iemand voor je kunt laten pinnen. Verder zal er gewaarschuwd worden, hoe u boeven en rovers van het lijf kunt houden. Dat gaat dan niet over zakkenrollers en handtasjes maar over phishing mails en dergelijke. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waar veel te leren valt. "Van de bank worden we tegenwoordig niet rijker, maar wel slimmer".

Jelle Woudstra



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 29 november tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 11 december 2021 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:

Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Slotlaan 9

of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Predikant: ds. R. van Selm, tel. 77 00 40 / 06 4166 4516

Pastoraal ouderling: Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 / 06 29 18 44 74

Pastoraal werker: Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75

Pastoraal ouderling: Wilma de Koning, tel. 84 61 75

Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier:
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*



Alterhande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506085

Openingstijden

- Elke woensdag van 10.00 - 16.00 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 - 16.00 uur

Afleveren spullen:

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Bent u niet in de gelegenheid om de spullen te brengen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om het bij u op te halen na afspraak. Belt u daarvoor met één van deze contactpersonen:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservice@kringloopwinkelhetvervolg.nl

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. R. van Selm

predikant@kerkoostvoorne.nl

vaste vrije dag: maandag

Hoflaan 29

3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40

06 - 4166 4516

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijkewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

06 - 5367 9265

Voorzitter kerkenraad/scriba:

J.M. de Rijke

voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Duinlaan 2A, 3233 EC

Tel. 77 48 70

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28,

3235 CL Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Waarnemend

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur Diaconie:

L. de Rijke-Amesz

Duinlaan 2a, 3233 EC

Tel. 77 48 70

Administrateur CvK:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

PR van de PGO:

C.B. van Walsum

fam.vanwalsum@planet.nl

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15



PROTESTANTSE GEMEENTE
OOSTVOORNE